



FØLG MED I MIT LIV

– selv om du ikke kender mig

Weblog! For 10 år siden et næsten ukendt fænomen. I dag er der på verdensplan 112 millioner blogs, og antallet af danske blogs er eksploderet på få år. Vi søger fællesskab online og den feedback og bekræftelse, som mødet med nye mennesker giver os. Det er ligegyldigt, om man sidder i Australien eller Allerød – alle kan samles i blogosfæren, der kan sammenlignes med et globalt forsamlingshus. Mød blandt andre Liselotte Weller, hvis blog følges af godt 5.000 personer hver dag.

AF ANETTE LØKKEN SØRENSEN • FOTO: TAO LYTZEN, LINE THIT KLEIN M.F.L.



BLOG TIL LYST



Hver dag klikker flere tusinde mennesker sig ind på Liselotte Wellers weblog. De ved, hvornår hendes datter har lavet mad, om Liselotte Weller har købt tulipaner, og de læste med, da hendes søn døde. Bloggen er Liselotte Wellers legeplads og dér, hvor hun reflekterer over livet og får kommentarer fra mennesker, som hun ikke kender.

Slagtenhelligko.dk er navnet på Liselottes blog, og det særpregede navn var der engang en mening med. Det var nemlig oprindelig en hjemmeside, som havde til formål at fortælle om, hvordan hun oplevede det var at have et svært handicappet barn, og hvilke barrierer familien stødte på.

– Det var derfor jeg kaldte den slagt en hellig ko, fordi der var så mange, der havde fordomme om, hvordan sådan et liv er. Jeg ville gerne fortælle, hvordan vi, som familie, oplever det.

Familien Weller bor på en rød gård fra forrige århundrede i Aalborg-forstaden Gug. Liselottes mand, Kenneth, er taget på indkøb. Datteren Oline på 13 år "flimser", med moderens ord, rundt i køkkenet, mens der bliver lavet kaffe og pisket varm mælk. Pludselig forsvinder Liselotte ind i den lavloftede stue, hvor loungemusik strømmer ud af højttalerne. Der bliver stille, og et øjeblik efter er hun tilbage.

– Jeg skal simpelt hen have ro, når jeg kommer hjem fra arbejde, ellers kan jeg ikke tænke, siger hun, mens hun sætter café latte-glas på langbordet i køkkenet og sender Oline ind på værelset.

LIVET ER IKKE LET, BARE FANTASTISK

Liselottes motto står med store bogstaver på den weblog, der opstod helt tilfældigt: "Livet er ikke let, bare fantastisk".

– Jeg troede jo ikke for alvor på, at der var nogen, der læste min hjemmeside om Alexander – men en dag var der en læser, som foreslog, at jeg skulle lave en weblog, så andre kunne kommentere på det, jeg skrev, fortæller Liselotte. På det tidspunkt anede hun ikke, hvad en weblog var.

– Men jeg syntes, det lød smart, og nu har jeg den på sjette år, smiler Liselotte, der efterhånden måtte erkende, at hun ikke kunne fortsætte med udelukkende at skrive om sønnen.

– Jeg var simpelt hen for involveret og skulle hele tiden tænke meget over, hvordan jeg formulerede mig, for jeg ville jo ikke udlevere nogen og slet ikke Alexander, siger hun.

I stedet blev slagtenhelligko.dk Liselottes personlige fristed og en følejon over Liselotte og familiens liv, som det udspringer sig, med glæder og sorger, og alt hvad der er ind imellem. Hun opdaterer sin

logbog på nettet flere gange dagligt og får altid respons.

– Jeg sætter mig til tastene og skriver, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg føler det ikke som nogen pligt, understreger Liselotte, der i det daglige arbejder som tegnsprogstolk i det nordlige Jylland.

At Liselotte også er uddannet reklamategner og grafiker, ses tydeligt på bloggen, der blev kåret som Årets Weblog 2007. Dommerpanelet mente, at det var en af de smukkeste blogs i Danmark. Liselotte har brugt tid på at gøre sin blog indbydende i både tekst, design og billeder, og hun sammenligner den med et godt dameblad.

– Mine kernelæsere er kvinder mellem 30 og 45 år, og ligesom det er med bladene, så tror jeg, de læser med, fordi de kan genkende sig selv, mener Liselotte, som selv er 44.

Indimellem sniger der sig også en mand forbi med en kommentar – men uanset køn og alder så er ærlige tilkendegivelser og input altid velkomne.

– Man må næsten skrive, hvad man vil ... men jeg vil have en ordentlig tone, siger hun og smiler bestemt hen for sig. Liselotte smiler i det hele taget meget og mener, at selv om livet grundlæggende er fantastisk, så er det langt fra altid let.

HVOR GÅR GRÆNSEN?

Den 29. november 2006 klokken 21.19 skrev Liselotte på sin blog: "Vi mistede Alexander klokken 13 i dag. Han døde med sin fars, sin søsters og sin mors hænder om og i sine (...)"

Gennem seks år havde Liselotte delt sine stærke oplevelser og triste tanker omkring sin multihandicappede søn med

omverdenen. Da Alexander døde i en alder af 16 år, indså hun, at døden også var noget, hun måtte skrive om og forholde sig til på bloggen.

– Pludselig tænkte jeg: Hov, det er du jo nødt til at skrive om, fortæller Liselotte. Ellers følte hun, det eneste alternativ var at lukke for bloggen.

– Jeg kunne jo ikke bare lade som ingenting ... og selv om det var svært, så skulle det jo ud, og jeg fik så mange søde reaktioner, siger Liselotte: 283 kondolencer modtog hun, da hun havde lagt beskeden om Alexanders død ud på sin blog. Langt de fleste havde aldrig mødt hverken Liselotte eller Alexander, men havde fulgt deres liv gennem bloggen.

– Selv om jeg jo var utrolig glad for alle de varme, medfølelse tilkendegivelser, var det i sidste ende ikke dem, men mine nærmeste, som hjalp mig videre, og sådan må og skal det også være ..., siger Liselotte eftertænksomt.

I begyndelsen skrev hun kun meget kortfattet om Alexanders død, men efterhånden som ordene kom til hende, blev de lagt ud til alverdens læsere.

– Sorgen over Alexander kan jeg ikke skrive mig ud af, men det hjælper mig at skrive tanker ned, efter at jeg har gået med dem inde i hovedet et stykke tid. Så bliver de placeret et sted, og på den måde er jeg allerede længere henne i processen i forhold til, hvad læseren fornemmer, forklarer Liselotte om sin måde at bearbejde sorgen på.

– Nogle mennesker lever deres sorg ud på nettet – det kan jeg ikke. Det er jeg alt for privat til, men jeg vil gerne dele mine

tanker med andre, når jeg selv er blevet afklaret, fortæller Liselotte.

– Jeg er meget opmærksom på mit eget filter. Hvis det kildrer i maven, mens jeg skriver, så sender jeg det ikke af sted. Så er det et tegn på, at det er for privat.

Selv om Liselotte holder det private for sig selv, vil hun gerne dele det personlige, og debattere.

– Oline ville for eksempel have farvet sit hår sort, men dér satte jeg grænsen. Det

pludselig er der nogen, der prikker mig på skulderen og siger: "Er det ikke dig, der er Liselotte?" Det er mærkeligt. De kender mig, men jeg kender ikke dem, funderer Liselotte.

– Det er vigtigt, at man finder ud af, hvor ens egne grænser går. Det er et råd, som jeg gerne vil give til folk, der vil have deres egen weblog. Lyt til mavefornemmelsen, og husk, at man aldrig er anonym i ret lang tid ... heller ikke selv om man

"Mine kernelæsere er kvinder mellem 30 og 45 år, og ligesom det er med bladene, så tror jeg, de

læser med, fordi de kan genkende sig selv"

skrev jeg på min blog, og så fik jeg svar på tiltale! Der var nogle, der skrev, hvorfor jeg dog mente jeg havde ret til at bestemme det, griner Liselotte.

– Så bliver jeg jo tvunget til at reflektere, og det er jo dér, det flytter mig og giver mig noget. At diskutere, hvorvidt man som forælder har ret til at bestemme over sine teenagebørn, er noget personligt, men ikke privat, understreger Liselotte. Havde det handlet om Oline, ville hun aldrig have skrevet om det. Så er det, i Liselottes terminologi, privat.

– Men – det med håret handlede jo om mig og mine holdninger, og så er det okay, smiler hun.

EN SNERT AF EKSHIBITIONISME

Liselotte erkender, at hendes blog er udtryk for, hvad hun kalder for en snert af ekshibitionisme! Med godt 5.000 daglige læsere er slagtenhelligko.dk en af de danske blogs, der bliver læst af flest.

Begrundelsen for, at netop hendes side blev kåret som Årets Weblog 2007, er, blandt andet, at den er ærlig og finurlig. Lidt ligesom indehaveren, der beskriver sig selv som både energisk, klog og naiv. Et menneske, som har meget på hjerte, og som gerne siger, hvad hun mener, og lægger det ud til frit skue på internettet. Alligevel har Liselotte lidt svært ved at vænne sig til, at hun via sin blog er blevet en offentlig person.

– Jeg bliver genkendt på gaden. Lige

opretter en anonym blog. Der er altid nogen, der genkender et eller andet, og finder ud af, hvem du er.

Liselotte understreger igen og igen, at hun har sin blog, fordi det er sjovt, og fordi hun får afløb for en masse kreativitet med sine fotos, illustrationer og skriblerier.

Billederne på hendes blog er nærbilleder, som understreger stemningen i det, hun skriver. Det kan være om hyacinterne i vindueskarmen, en dejlig gåtur i blæsten – men det kan også være alvorlige indlæg.

– Jeg bliver glad, når der også kommer respons på de tunge emner ... især fordi jeg nogle gange har følt, at det bare var mig, der skulle have luft og afreagere. Det kan udvikle sig til en god dialog med holdninger, jeg måske ikke er stødt på før, smiler Liselotte.

Liselotte har med sin blog et meget stort netværk, og langt de fleste har hun selv sagt aldrig mødt. Nogle er blevet venner, men det tog lang tid, før hun turde gå fra blog-kontakten til at mødes i det virkelige liv.

– Jeg var nok lidt nervøs for, om de kunne leve op til min forestilling om, hvordan de var, siger hun – men skuffet blev hun ikke.

En boede lige i nærheden og er blevet en rigtig god veninde.

– I længden kan man ikke lade, som om man er en anden end den, man er, konstaterer Liselotte og tilføjer med et smil: – Heller ikke på weblog.



Liselotte Weller beskriver sig selv sådan her på sin blog, www.slagtenhelligko.dk: "44-årig mor til to – én levende og én nu kun i hjertet – grafiker, illustratør og tegnsprogtolk bosiddende i Aalborg, passioneret fritidsbager, lynstrikker, ildsjæl, energisk, talende, grinende, undervurderet, overvurderet, fotograferende, eksalteret, klog, naiv kvinde, i min digitale sættekasse"

"Folk blogger af samme grund, som de går til fest."

Man møder nye mennesker og er måske heldig at falde i
snak med nogen, der har de samme interesser som én selv"

Trine-Maria Kristensen om Liselotte Wellers blog: "Der er meget caféstemning på Liselottes blog. Det er hyggeligt, og atmosfæren er venlig. Folk skriver opmuntrende og hjælpsomme kommentarer, som gør det hyggeligt at være der"

BLÅ BOG

Trine-Maria Kristensen, Uddannet cand.scient.soc. i PR, Medejer af firmaet Socialsquare. Forfatter til bogen "Weblogs" sammen med partner og medstifter af Socialsquare Thomas Madsen-Mygdal. Trine-Maria blogger også på www.hovedetpaabloggen.dk



Bloggere er ikke det samme som en forsamling af indadvendte norder! Sådan siger Trine-Maria Kristensen, partner og rådgiver i firmaet Socialsquare og medforfatter til bogen "Weblogs". Tværtimod. Hun understreger, at de bloggere, hun har mødt ude i virkeligheden, er udadvendte mennesker, der godt kan lide at stifte nye bekendtskaber.

– Folk blogger af samme grund, som de går til fest. Man møder nye mennesker og er måske heldig at falde i snak med nogen, der har de samme interesser som én selv. Man kan kalde det for genspejling, for det, det dybest set handler om, er, at man genkender noget i sig selv hos andre, siger Trine-Maria Kristensen, der også selv blogger og er afhængig af den feedback, der er.

– Jeg gider da ikke blogge ud i det åbne rum, hvis der ikke kommer nogle kommentarer tilbage, griner Trine-Maria Kristensen, som er 38 år.

Hun rådgiver firmaer om blandt andet blogging og mener, der er fire typer blogs: Private, politiske, faglige og nyheder. Hendes egen blog er faglig, mener hun, og hun vil helst have modspil, så der kommer meningsudvekslinger.

DET STORE FÆLLESSKAB

Det fascinerende ved weblogs er, at man får bygget relationer til læserne, siger Trine-Maria Kristensen. Hun mener, at bloggere på den måde overfører viden til hinanden om emner, som man ellers hverken ville høre om eller opsoge selv. I dag er der mindst 85.000 danske blogs,

hvilket er en tredobling alene på et år – går man bare yderligere et par år tilbage, var der kun omkring 3.000 danske blogs. – For tre år siden måtte jeg altid forklare, hvad weblog var, når jeg var ude at holde foredrag. I dag kender de fleste fænomenet, fortæller Trine-Maria Kristensen, der kalder hele blogsfæren for globalisering på speed.

– Hvis du skriver på engelsk, så har du pludselig et netværk i hele verden, og det er ligegyldigt, hvor du selv befinder dig. Det, som betyder noget, er, om du har et interessefællesskab med de mennesker, du møder i blogsfæren, siger hun. På verdensplan er der 120 millioner bloggere, så sandsynligheden for, at der er én et eller andet sted, som deler netop din interesse, er stor.

GLOBALISERING PÅ SPEED

Webloggen er som et globalt forsamlingshus – åbent for diskussioner, enetaler, møder og socialt samvær – blot med den lille forskel, at ingen trykker hånd, og at samtalerne er tavse. Det foregår alt sammen i blogosfæren på nettet, hvor alle kan læse om hinandens hverdag, tanker og interesser. Antallet af blogs er steget eksplosivt i de seneste år, fordi de giver mulighed for at møde ligesindede og knytte nye relationer og for at være sociale, uden at man er sammen.

Malene Charlotte Larsen, Aalborg Universitet, forsker i brugen af sociale netværk på nettet og mener ikke, vi behøver at være bange for, at vi skal gå hen og blive asociale af de mange mødesteder på nettet. – Jeg ved ikke, hvordan man skulle blive det af at bruge et socialt medie, siger hun. Tværtimod understreger hun, at vores muligheder for at være sociale er blevet udvidet kraftigt se senere år. – Vi kan være meget mere for mange flere på én gang, mener Malene Charlotte

Larsen, der selv har en forskningsblog, som hun har stort fagligt udbytte af. – Jeg kan jo kaste ideer op, samtidig med at jeg når ud til mange flere, end hvis jeg skrev mails til dem, der er i mit adressekartotek. Jeg kan skrive et indlæg på min blog, som bliver citeret et andet sted, hvor der er mange flere besøgende, og så er budskabet lige pludselig nået meget længere ud. Man får ganske enkelt en større berøringsflade, selv om man har et lille interessefelt, og det gælder jo på alle områder, siger Malene Charlotte Larsen.



FAKTA

Ordet blog er en forkortelse af ordet weblog, som er det samme som en logbog på nettet. En person, som har en weblog, kaldes for blogger. Læsere af en blog kan kommentere bloggerens indlæg. Indholdet på en blog kan være hvad som helst, og selv om bloggen ofte er knyttet til én person, kan den også deles af en større gruppe. Det samlede online rum, der foregår blog og blog imellem, kaldes for blogosfæren.

PRAKTISK FOR NYBEGYNDERE:

- Alle de gratis steder er gode at begynde med, når du skal finde ud af, om du er blogger.
- Der er masser af gode råd at hente hos andre bloggere.
- Gør det enkelt for dig selv. Fokuser på indhold.
- Sæt dig et mål for, hvor tit du vil skrive, og overhold det.

LINKS

- www.overskrift.dk – weblogportal.
- www.blogbot.dk – samlingssted for folk, der læser og/eiler skriver weblog.
- www.ordpress.dk – nyheder om blogs.
- www.blogger.com – et af de steder, hvor man kan oprette blog gratis.
- www.mingler.dk – samlingssted for grupper, blogs m.m. Henvender sig til den voksne generation.

"Vi kan være meget mere for mange flere på én gang," mener Malene Charlotte Larsen om det at blogge.

BLÅ BOG

Malene Charlotte Larsen.
Cand.mag. i kommunikation. Ph.d.-studerende. Forsker bl.a. i social networking, mødesteder på nettet og unges internetbrug. Blogger på <http://malene1.wordpress.com/>